



Kleuters met hun emmertje om uien water te geven.

Elkaar helpen. Hoe mooi is dat!

LITH | Nederland is een gastvrij land. Mensen komen hier graag. Soms op uitnodiging, vaak gedwongen door oorlog, geloof of geaardheid. Deze omstandigheden dwingen mensen elders een (beter) bestaan op te bouwen. Vestiging in Nederland brengt echter ook problemen met zich mee, zowel voor de immigrant als voor de Nederlanders. Te denken valt aan huisvesting, maatschappelijke integratie en onderwijs.

De stichting Sahelp (Sa(men)help(en)) uit Lith werkt aan verschillende projecten in Burkina Faso, één van de armste landen in de wereld, gelegen in de Sahel. U zult zich afvragen wat dit nu te maken heeft met onze problemen.

Het gebrek aan perspectief voor met name de jongeren wakkert de trek naar het rijke westen aan. Nu veel jongeren een telefoon bezit worden zij zich bewust van de mogelijkheden die een land als het onze hen kan bieden. Als Sahelp ondersteunen wij scholingsprojecten gericht op "afgeschreven" jongeren. Dit doen we in de vorm van naaionderwijs, alfabetisering, kleuteronderwijs en agrarisch onderwijs. De afgestudeerden van een naaischool proberen we met een microkrediet een naaimachine met toebehoren te verstrekken zodat zij zich als zelfstandig ondernemer kunnen vestigen. Met andere woorden, als wij mensen in Burkina Faso perspectief kunnen bieden, is er geen reden voor hen om de gevaarlijke reis naar het westen te ondernemen.

Een onderwerp dat het meest uitdrukking geeft aan het wederzijdse belang tussen Nederland en Burkina Faso is klimaatverandering en biodiversiteit. Een goed voorbeeld hoe hier mee om te gaan is een integraal plattelandproject in de regio Boussé ten noorden van de hoofdstad Ouagadougou. Aanvankelijk begon dit project met het slaan van waterputten. In de loop van de tijd is het uitgebreid met de aanleg van wateropvangplaatsen van waaruit groentetuinen zijn ontwikkeld. Daarnaast is alfabetisering voor ouderen gestart en zijn vrouwen ondersteund om met behulp van weefgetouwen traditionele kleding te maken. Dit alles heeft nieuw elan in de regio gebracht, waardoor ook de trek van de jongeren naar de stad en buitenland tot stilstand is gekomen.

Een project van recentere datum is herbebossing. Om monocultuur te vermijden en biodiversiteit te verhogen worden verschillende boomsoorten geplant. Door aanplant van zogenaamde levende hagen, die met hun stekels de loslopende geiten, schapen en koeien tegenhouden, worden hagedissen, reptielen en vogels aangetrokken. De uitvoering hiervan vindt plaats door een kleine onderneming gerund door ondernemende jongeren. De aanlegkosten zijn een fractie van die in Nederland, terwijl de gewasopbrengst hoger wordt.

Wij geloven dat onze missie "Help de mensen in Burkina zichzelf te redden" werkt en dat dat uiteindelijk ook voor ons als Nederlanders goed uitpakt.

U kunt ons hierbij helpen met een gift op NL97RABO 0170436136



Agrarier met de te planten boompjes



Jonge ondernemer boort gaten met grondboor